

Elevevaluering Øhavslinjen 18.6.2019

Til årets sidste elevmøde ;-)

Her følger en lille brainstorm på:

Hvordan er det at være elev på Øhavslinjen?

Gode råd til næste år.

Ris, ros.

Løbe/gåtur om morgenen er en god idé.

Mere værksted i fritiden.

Oprydning på værelserne hver dag, med lærernes godkendelse.

Værelserne er for små til tre, der mangler skuffer og hylder. Knager til overtøj ude på gangen, så det ikke fylder på værelserne.

Det er vigtigt at lærerne informerer os bedre om hvad der skal ske, så vi ved hvad vi skal før vi skal det!

Når der er en regel, så overhold den FOR ALLE. Det drejer sig om telefonerne og at nogen ikke afleverer den og det ikke får nogle reelle konsekvenser når de ikke gør. (De nævner selv at telefonen bliver inddraget – selvom man ikke kan sove uden den)

Slikregler: enten så mener man det eller også mener man det ikke!!! Forvirrende.

Mere struktur: Så de ved hvem der har frokost/mad, hvilke voksne der har ansvaret for de forskellige dage.

Fri på faste tidspunkter, selvom det kan være svært med færgen og alt det. Så vil det være rart hvis der er faste tidspunktet for måltiderne – ligesom morgenmaden. Vi havde fået at vide at det ville være mere fleksibelt – et flydende system – som vi skulle være åbne overfor, men så må der være større forståelse når vi glemmer "et flydende tidspunkt".

Elevmøder hver 14. dag – ligesom kontaktgruppemøde.

-Fællesskaberne: Det er vigtigt at man tænker sig om og kun har en kæreste af gangen, det andet skaber ret mange konflikter og uvenskaber. Det er vigtigt at kæresterne ikke bare sidder og snaver hele tiden – det kan godt være ret irriterende for de andre.

-Her skal man passe på hinanden og være mere opmærksom overfor hinanden, det kan godt være hårdt arbejde, men vi kender også hinanden rigtig godt.

-Det bliver koldt om vinteren her, tag masser af tøj med, det er koldt at være elev herovre. Det er også hårdt arbejde både fysisk og mentalt, meget mere end almindelige skolefag, valgfagene er hårde fysisk, men det gør en stærk.

-Der sker ikke så meget herovre, især om vinteren.

-Dejligt at man får lov til andre ting end man gør på andre efterskoler.

-Man skal behandle andre som man gerne selv vil behandles.

-Fedt at være så få, men man skal også passe på hvad man gør, man lærer at arbejde i et fællesskab, at undgå konflikter. Her er bare anderledes og man bliver udfordret på en fed måde. Kajak og sejlads er fedt.

-Følg de regler der er her, du har selv skrevet under på dem, så det kan ikke overraske dig. Her er bare hyggeligt.

-Vær her til morgenmad, ellers er du sulten indtil frokost.

Bed Daniel om at bage kage.

Få den samme musiksmag som de andre, så alle kan høre den samme høje musik, så ingen bliver sure.

Gå tidligt i seng, så du kan komme op til morgenmad.

-Her er super sjovt med både opture og nedture.

-Tag en brillesnor med hvis du har briller, det er vigtigt til kajak og sejlads.

-Bare fordi man starter med meget frihed, skal man ikke misbruge den – så bliver den hurtigt strammet ind. Tænke sig om før man gør noget dumt, det kan få konsekvenser for andre end en selv.

- Her er hyggeligt nok i den lille gruppe. Det har været en udfordring kun at være én i 10.kl. det er svært at motivere sig selv til noget som helst, når der ikke er andre der skal det samme.

- Det har virkelig været rart at have lærere, der virkelig kender dig og kan støtte dig og tror på dig - det har jeg ikke prøvet før, det har virkelig været helt utrolig dejligt.

-Det er fint at være her. Det er en god idé at have gaffatape med. Ville ønske at der havde være mere tillid til os som sejlere.

-Lav en tradition om at skrive alle jeres navne på en sten, så der er en fra alle årerne.

Nyd tiden som I har her hvor der ikke er prøver.

Åben op for de folk der er omkring jer.

Forbered jer til jeres eksamener.

Følg med i undervisningen – så er det nemmere at gå til eksamen!

Tak fra årgang 18/19